



N I E U W S B R I E F 9/84

Den Helder, 4 december 1984

MAANDAG 12 NOVEMBER

Om ons heen kijkend in Willemstad vallen ons een paar dingen op. De wind - altijd noordoost passaat - komt opeens uit het zuid-westen en dat al gedurende een week. Dit heeft tot gevolg gehad dat de stranden en baaien van Curacao zijn verontreinigd met olie en kwallen en dat vele steigers zijn weggeslagen waardoor de Michielsbaai - waar we duiken - is gesloten. Door het voortdurende slechte weer is het eiland er zeer groen gaan uitzien. Ook vandaag zit het weer wat tegen en van zonnen komt er weinig terecht. De komende twee weken krijgen we het druk met de voorbereidingen voor vertrek en afscheid nemen van vrienden en bekenden. Het schip krijgt een forse beurt aan de buitenkant en ook laden we brandstof. De LTZ's Derksen en van Daele nemen deze periode de taken over van het HWD en het HLD ter lering en voorbereiding.

DINSDAG 13 NOVEMBER

Op deze - alweer - regenachtige dag is MATR Evers jarig. De hoofden van dienst komen bij elkaar om de voorbereidingen te coördineren van de werkzaamheden die ons te wachten staan na binnenkomst te Den Helder. De nieuwe gezinstoko van de basis is geopend tijdens de laatste vaarperiode en enkele nieuwsgierigen onder ons nemen er een kijkje. We krijgen ook de kadootjes van prinses Magriet aan boord ter overvoer.

WOENSDAG 14 NOVEMBER

Tussen de buien door wordt het schip ferm geschilderd. Omdat er ondanks al onze zorgen toch een paar kakkerlakken zijn aangetroffen komt vandaag de ongediertebestrijdingsdienst aan boord om korte metten te maken met deze ongewenste opstappers. Over een week beginnen de lokale marinekampioenschappen op sportgebied en we zullen nog net mee kunnen doen voor we vertrekken, we zijn dan ook nijver bezig met het samenstellen van teams en het trainen hiervan.

DONDERDAG 15 NOVEMBER

In het kader van de aanstaande beediging beoefenen we vandaag onder leiding van de eerste officier het ceremonieel wat daarbij hoort. We ontdekken dat hij een zeer goede commandostem heeft. We laten een foto maken van het beveiligingsdetachement voor ons herinneringsbezoek alvorens de leden hun spullen te laten inleveren.

VRIJDAG 16 NOVEMBER

De KWMR Dijkstra is heden jarig en omdat te vieren neemt het hele schip vandaag de vijfde malariapil in. Het weer laat ons nog steeds in de steek alhoewel de wind weer uit de goede hoek waait. KPL van Boven leidt 11 schoolkinderen van een lokale kleuterschool rond over het schip.

ZATERDAG 17 NOVEMBER

KPL Waltman is jarig. Vandaag de bekende en laatste scheepscompensatie dag in de Antillen. Het militair tehuis "de 5 glaesen" organiseert een voetbaltoernooi met 8 teams, hoofdzakelijk militairen. Ook de Hiddes is vertegenwoordigd met 2 teams, waarvan een in de veteranenpool en die wint de sportiviteitsprijs. Er wordt driftig gestreden. Een van onze discjockey's de MATR van der Heyden is te beluisteren op radio Hoyer twee met een interview en een 29 uur durend zoekplatenprogramma.

ZONDAG 18 NOVEMBER

De voetbalcompetitie wordt vandaag besloten en het eerste team van de Hiddes sleept de derde prijs in de wacht, had beter gekund doch we hadden de scheidsrechter wat tegen. De prijsuitreiking geschiedt op het terrein van de CVV Willemstad en wordt passend gevierd. Het weer wordt eindelijk wat beter en het bijkleuren kan een aanvang nemen. We brengen onze laatste uren door op Brakkeput en bij het zwembad van het militair tehuis.

MAANDAG 19 NOVEMBER

Het schilderen van de sloop vindt gestaag doorgang. Omdat we geen echt schildervlot hebben met een stelling erop is het lastig om de wat hoger gelegen delen te bereiken. Dankzij een op zeer ingenieuze wijze ontworpen verfstengel van KWMR Eysink wordt ook dit karwei geklaard. Ook de wapentechnische dienst geholpen door de operationele dienst is druk bezig om alle bovendeck opstellingen te conserveren. Dan klinkt om kwart voor elf het signaal "alle hens" en treedt de bemanning aan op het heliopterdek in ceremonieel tenue. De gasten arriveren en nemen hun plaats in. Vervolgens worden dan de 3 jongste officieren beedigd. de LTZ's Meyers, van Marion en van Daele. Een korte, vlekloos verholpen gebeurtenis, gevolgd door een felicitatiereceptie op de bak.

DINSDAG 20 NOVEMBER

In verband met het nader komende afscheid krijgen we deze week nogal veel uitnodigingen te verwerken en een deel van ons is derhalve nagenoeg iedere avond onder de pannen. MATR Salomon en SGT van der Burg zijn de jarigen vandaag. Er wordt flink gedoken om de scheepdelen die onder water zitten te reinigen. Ook laden we victualien. MATR H.P.M. de Bruijn krijgt te horen dat hij is bevorderd tot matroos eerste klas, hij was de laatste takenboekje van de technische dienst.

WOENSDAG 21 NOVEMBER

Deze dag laden we bier, frisdranken en nog wat levensmiddelen. Het weer is zonnig, met af en toe een wolkje er tussendoor. We merken op dat de Pontjesbrug of Emmabrug tussen Otrobanda en Punda al sinds onze aankomst open staat, bij navraag blijkt deze in onderhoud te zijn zodat we met een pontje heen en weer moeten varen. De eigenaars van surfplanken spoeden zich deze middag naar Brakkeput om hun spullen op te halen. In de avond wordt er al volleybal gespeeld in het kader van de marinekampioenschappen.

DONDERDAG 22 NOVEMBER

SGT van de Linde is heden jarig. In de ochtenduren worden de marinekampioenschappen geopend en wij zijn van de partij met een volleybalploeg, een minivoetbalploeg, een badmintonploeg en een zwemploeg. Onze fietsen die we nog op de basis hebben staan worden naar het schip getransporteerd en de hangaar wordt keurig ingepakt. In de avond vergeet SGT van Gemst de handrem van het marinebusje aan te trekken en worden we getuige van een aanrijding van een niet bemanningsbusje en een oorlogsschip.

VRIJDAG 23 NOVEMBER

Deze dag maken we het schip schoon voor de komende reis. Tijdens koffiedrinken komt de commandant zeemacht Nederlandse Antillen aan boord en vertelt over de scheepsomroep hoe hij over ons denkt en we komen er goed af, altijd leuk om te horen. We nemen onze zesde en laatste malariapil in, daar zijn we ook weer van af.

ZATERDAG 24 NOVEMBER

Om 8 uur komt Hr.Ms. Abraham Crynssen aanvaren en geeft het bekende saluut af (met onze saluutbatterij), komt langsgevaaren en wordt door ons vrolijk begroet door schoten lucht uit onze torpedobuizen, waarbij met het laatste schot een hoop papier snippers worden afgeschoten en raak. Dan begint het overgeven van de wacht, nagenoeg een ieder zoekt zijn counterpart op om bijzonderheden over te geven. In de morgen bieden deputaties van de bemanning de bijeengespaarde kades aan de Caprileskliniek, de lokale pers is weer aanwezig. Tesaamen met het geld van het thuisfront kunnen we het volgende overhandigen!

een rolstoel, 15 bedovertrekjes, een sjoelbak, basketbalringen met net, honkbalknuppels plus ballen en handschoenen, een trekkarretje en 2 x 12 zwembandjes

In de avond de bekende aankomst/afscheidsreceptie op de Crynssen.

ZONDAG 25 NOVEMBER

De marinekampioenschappen komen tot een eind en als we de balans opmaken komen we er niet gek vanaf.

Met het minivoetbal halen we zilver binnen, met volleybal brons en onze zwemploeg haalt 9 van de 15 te winnen medailles binnen, een zeer goede prestatie. De ploeg bestaat uit LTZ Gooszen en de matrozen Bron, Heidenrath, Muurling en van der Haar, deze laatste verzamelde maar liefst 5 medailles.

Om 11 uur wordt het schip vaargereed gemaakt en we nemen afscheid van onze vrienden en bekenden die ons komen uitzwaaien.

Om 1 uur varen we dan uit en nemen afscheid van onze tijdelijke thuishaven Willemstad, we gaan op weg naar huis en besluiten deze laatste nieuwsbrief.

Nawoord van de commandant:

Nu U de laatste nieuwsbrief heeft gelezen, wil ik gaarne de samensteller, LTZ 1 Nuse, hartelijk bedanken. Vele uren noeste arbeid zijn er in gaan zitten. Ik hoop dat U, het thuisfront, een goed idee heeft gekregen hoe wij onze tijd in de Caribbean hebben doorgebracht. De interesse die U steeds getoond heeft voor ons wel en wee, is door ons zeer op prijs gesteld. Nog even en we zijn thuis. Ik wens U sterkte voor de laatste paar dagen en tot ziens in Den Helder op 10 december om 11.00 uur steiger 12.

De commandant Hr.Ms. Tjerk Hiddes KLTZ N.H.A. Ostendorp.